

Het

MP-jaaroverzicht!

Schooljaar 2017-2018

Groep 6a

Wat was het hoogtepunt van het jaar?

Koningsspelen

Alle spellen deed je groepjes. Wij vond de kantelmuur het leukst, de rest vond dat ook leuk. Wij vonden mastermind ook heel leuk. Dan moet je blokjes raden, die achter de kast staan. (Dat zijn vijf soorten kleuren: blauw, geel, groen, rood en bruin.) Bij trefbal moet je de ballen op tegenstanders gooien, zodat die afgaan. Bij voetbal moet je de bal in het doel van de tegenstanders schieten. Maar dat snap je vast wel.

Inge & Esra

Schoolreis

Voor veel kinderen was de schoolreis naar Duinrell hét hoogtepunt van het jaar! Lieke en Tess vertellen erover..



We waren naar Duinrell geweest! We vonden de Splash het leukst want we waren helemaal nat geworden. Ook vonden we de kikkerachtbaan het leukst want die ging best hard. Het reuzenrad vonden we ook heel erg leuk, we kregen er kriebels van! We vonden het een heel leuk schoolreisje en we verheugen ons al op volgend jaar.

Lieve groetjes van Tess en Lieke!

Veel leesplezier!

Het team van IKC Merweplein wenst iedereen een heel fijne vakantie.



Peeriscoop

De Peeriscoop is een soort bioscoop. Ze hebben daar hele leuke voorstellingen. Zelf hebben wij de voorstelling 'Codo en het geheim van de Samurai' gezien. Hij was echt super leuk. Bij Codo en het geheim van de samuria speelde maar een personage en twee poppen. De Peeriscoop is best groot en de stoelen zitten heel lekker. Als je vooraan zit kan je alles super goed zien. Het podium is super groot. Die de poppen speelden was een vrouw. En toen de vrouw Codo speelde, schopte ze de samurai. Dat zag er super grappig uit.

Limène & Maud

Surprises

De surprises waren leuk.

Het waren hele mooie surprises en iedereen was blij met zijn surprise!

De zwarte pieten en Sinterklaas hadden een confettikanon en die schoten ze over de juf heen.

Er waren verschillende surprises zoals een korf, stoomboot, skipiste, spelersbus, voetbalstadion, fotocamera en een mega M&M.

Voor Danny was dit de eerste keer en dus gingen de zwarte pieten wat over Danny vertellen.

Gemaakt door Dani & Jesper



Kerstdiner

Iedereen had wat lekkers meegenomen. Het ging van kip tot slagroomsoesjes. Alles was lekker en iedereen had zijn/haar best gedaan, om iets lekkers te maken. Iedereen zag er mooi uit! De klas zag er mooi en gezellig uit.

Met onze buiken vol keken we een film.

Dit werd allemaal meegenomen: kip, slagroomsoesjes, soep, ijs, chocolade vormpjes, kinderchampagne en nog veel meer.

Het was een leuke en gezellige avond!

Marit & Nadia

Avondvierdaagse

Dit jaar moesten wij 10 km lopen. Het was heel gezellig, er was snoep muziek en een goede sfeer. Het was zwaar maar toch leuk, er werd leuk gepraat en iedereen deed leuk mee. In de klas werd er leuk over gepraat en de medailles zijn mooi. Iedereen vond het leuk.

Wist je dat... de meeste kinderen hun 5e medaille hebben gehaald?

Wist je dat... Bjorn Schaaf uit onze klas groep 6 zijn 8e medaille al heeft?

Finian & Tim

Klassenuitje

We gingen naar de stad op onze fietsen.

Het klassenuitje was in Gorinchem.

Er was een speurtocht in de stad.

Er waren 27 tegels.

Een paar voorbeelden: een vis en potlood.

Daarna gingen we de klokkentoren op.

265 traptreden naar boven en 265 traptreden naar beneden.

Er waren 2 groepen. Er waren ongeveer 50 klokken en daarna gingen we helemaal naar boven, we konden Rotterdam zien!

Toen wij beneden waren was de tweede groep boven,

toen gingen we zwaaien en toen gingen we een ijsje eten.

We gingen weer terug naar school.



Sill & Danny



Dit vond groep 6a dit schooljaar het leukst!

<i>Lieke:</i>	Duinrell en het kerstdiner	<i>Finian:</i>	Duinrell
<i>Denna:</i>	Duinrell	<i>Liam:</i>	Schoolreis
<i>Esra:</i>	Schoolreisje!	<i>Jeser:</i>	Schoolreisje
<i>Roos:</i>	Duinrell	<i>Dani:</i>	Schoolreisje
<i>Amber:</i>	Duinrell	<i>Fatima:</i>	Schoolreisje Duinrell! 😊
<i>Liméne:</i>	Schoolreis	<i>Tycho:</i>	Het allerleukste dit schooljaar vond ik de geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog.
<i>Tim:</i>	Duinrell	<i>Maud:</i>	Dat we juf Iris weer hadden en dat we naar Duinrell gingen.
<i>Marit:</i>	Schoolreisje	<i>Pearl:</i>	De schoolreis met de hele klas.
<i>Tess:</i>	Duinrell	<i>Bjorn:</i>	Boekbespreking
<i>Sill:</i>	Duinrell	<i>Armin:</i>	Gym
<i>Daniël:</i>	Schoolreisje	<i>Jesse:</i>	De theatervoorstelling
<i>Tom:</i>	Duinrell	<i>Steijn:</i>	Dat ik hoorde dat juf Michelle zwanger was.
<i>Sander:</i>	Duinrell	<i>Bas:</i>	Avondvierdaagse
<i>Danny:</i>	Ik vond schoolreis het leukst		
<i>Nadia:</i>	Schoolreis		
<i>Inge:</i>	Schoolreisje		
<i>Jelke:</i>	Schoolreisje		
<i>Maurits:</i>	Buiten spelen		

Door: Steijn Rikkelman
Onderwerp: Amerika

Hoi ik ben Steijn.

Volgend schooljaar zit ik niet meer op deze school.

Dat komt doordat ik naar Amerika ga verhuizen.

Het zit zo: mijn vader kreeg de zelfde baan, maar dan in Amerika. Op de avond dat mijn ouders het vertelde moest ik een beetje huilen. Daarna zat ik bomvol vragen.

Ik mocht het ook nog eens niet tegen mijn klasgenootjes vertellen, dat was pas moeilijk!

Toen ik het eindelijk mocht vertellen aan de klas, hoorde ik dit: 'waaat!!' en 'waarom dat?!?!'.

En nu het bijna zo ver is ben ik nog zenuwachtiger geworden!

Nou ik hoop dat jullie begrijpen hoe zenuwachtig ik ben.
Juffen/meesters bedankt voor alles!!

Ik ga jullie missen!

Groetjes, Steijn

