

Het

MP-jaaroverzicht!

Schooljaar 2017-2018

Groep 6b

Wat was het hoogtepunt van het jaar?

Schoolreis

Auteurs: Liv, Tess

Met heel de klas gingen we naar Duinrel. We waren onderweg naar het attractiepark Duinrell. We waren in groepjes verdeeld. We zijn met z'n allen in bijna alle attracties geweest. We mochten natuurlijk ook niet in alle attracties, omdat je een bepaalde lengte moest hebben.

We mochten niet naar het Tikibad, want dat was te gevaarlijk. En we kregen drinken en frietjes. Het was heel lekker. Het was supergezellig.

In de winkel hebben we snoep en speelgoed gekocht. Toen we klaar waren, gingen we met de bus weer naar school terug.



Smileys verdienen

Auteur: Olivier, Sep

"Hallo, wij gaan iets vertellen over smileys".

In onze groep kunnen we smileys verdienen als we stil zijn en hard werken. Als we in de ochtend of middag bijvoorbeeld 2 smileys verdiend hebben. Dan krijgen we een beloning.

We mogen dan bijvoorbeeld eind van de middag even buiten spelen of binnen iets voor ons zelf doen.

Veel leesplezier!

Het team van IKC Merweplein wenst iedereen een heel fijne vakantie.



Kerstdiner

Chillmiddag

Auteurs: Sophie, Annelie

Onze juf had een operatie aan haar buik. Daarom hadden we op vrijdag een chillmiddag. Je mocht zelf dingen meenemen. Zoals: kussens, dekens, knuffels, boeken, stripboeken, zaklampen, slaapzakken en je mocht een onesie aan.

Heel veel kinderen hadden tekeningen gemaakt. Je kon leuk spelletjes doen. Er waren ook veel hutten gebouwd. Er werd ook een film aangezet.

Rond sinterklaas hadden we chillmiddag. Daarom kregen we snoepgoed en taaitaai. En iedereen had het naar zijn zin.

Auteurs: Amy en Amber

Met het kerstdiner was het gezellig, het was gezellig omdat iedereen zijn best had gedaan op het eten en zijn kleren. Iedereen zag er mooi uit. Het was leuk want niemand werd buitengesloten. We hebben met groep 3 de optocht met lampionnen gedaan.

En voordat we met groep 3 gingen lopen heeft Rowan een zelfgeschreven verhaal voorgelezen en heeft Mick een stukje clarinet gespeeld en Fanna en Tieze hebben op hun gitaar gespeeld. En daarna gingen we nog heel even naar de klas.

En toen gingen we nog tekenen. En na het tekenen gingen we nog praten. En we hadden het nog over wat we hadden gedaan. Toen gingen we de restjes opeten en dat was niet erg lekker omdat het koud was.

En toen gingen we naar huis na een gezellige avond.

De herinneringen zitten nog steeds in ons hoofd. Iedereen kan niet wachten tot volgend jaar.

Surprises

Auteurs: Anouk, Rowan, Inge

Elk jaar met sinterklaas vanaf groep 5 maken we surprises. We krijgen een paar dagen van te voren een briefje mee waarop je thuis op moet schrijven waar je van houdt en wat je wilt hebben. Later in de klas moet je meestal een briefje grabbelen wat andere kinderen hebben ingevuld. En dan kijk je thuis wat erop je briefje staat, die je hebt gegrabbeld. En daar mag je op variëren hoe je surprise er uit komt te zien en wat er in komt. Dan ga je je surprise maken!! En er moet een gedichtje bij. Als het sinterklaas is, leg je je gemaakte surprise in het midden van de klas. Dan pak je een voor een je eigen surprise. Je leest het gedichtje voor en je kijkt wat erin zit. Als iedereen is geweest dan zeg je voor wie je de surprise gemaakt hebt. En dit was ons verhaal over surprises.

Vrienden/ vriendinnen

Auteurs: Mees en Tirza

Bij ons in de klas zijn heel veel vrienden en vriendinnen. Het is super gezellig in de klas en er worden leuke activiteiten gedaan, zoals wie is de mol, levend stratego, levend memorie en het is super gezellig. Iedereen vindt elkaar aardig en in de klas is het ook super gezellig

Theatervoorstelling

Auteurs: Luna, Fanna

De ochtend begon als normaal in de klas.

Maar daarna was het anders. We gingen namelijk naar een theatervoorstelling in de Peeriscoop. We moesten wel op de andere klassen wachten. Het was een leuke, vrolijke en gevaarlijke en ook droevig poppentheater. Er was een mevrouw die alleen maar poppen bestuurde en praatte. Het ging over een boek die de mevrouw van haar opa had gekregen. Waar het verhaal instond en dat is nagespeeld. Het ging over een jongen en de vader van die jongen leerden hem om te vechten tegen de Spanjaarden. De jongen had een vriend die best wel bang was. Maar het was niet zomaar een vriend. Het was een vossenvriend.

De jongen twijfelde of zijn moeder een vlinder was. Op het eind was het heeeeeeeeeeee droevig. De vader van de jongen had de jongen gedood. Op het eind reden we weer terug met auto's van de ouders van klasgenoten.

Koningsspelen

Auteurs: Daan en Casper

De koningsspelen waren heel leuk, vonden wij.
Er waren heel veel leuke activiteiten en leuke verschillende spelletjes.
Zelf vonden wij de kantelmuur het leukst.
En er waren ook nog teams die tegen elkaar moesten partijen.
De spelletjes waren op het veld naast onze school `Het Merweplein`.
Je had ook nog pauze. In de pauze kreeg je wat te eten en te drinken.
Het was een leuke, sportieve dag.
Dit was ons verhaal over de koningsspelen.

Klassenuitje

Auteurs: Thomas en Bjorn

Er was een meneer met dozen. Er waren een paar kinderen die het al wisten, ze mochten niks vertellen. En het eerste wat hij er uit haalt is een kikker en we mochten die op je hand houden. En toen haalde hij nog een kikker uit de doos. En de meneer legt de kikker op de grond en hij sprong weg. En er was ook een blauwtongskink en we gingen hem allemaal aaien. Daarna n kwam een landschildpad. Hij zette hem op de grond. Hij wou laten zien hoe snel hij was, maar hij had geen zin. Hij pakte een wurgslang uit de doos, hij vroeg wie hem om zijn nek wou. Een paar zeiden ja en een paar nee. En toen mochten we even spelen en daarna liepen we terug.

Avondvierdaagse

Auteurs: Fleur, Lieve

Bijna heel de klas liep mee met de avondvierdaagse. Bij het startpunt was het altijd gezellig en de kinderen waren best druk. Niemand was alleen en buitengesloten. We deden ook spelletjes en zongen liedjes onderweg. Op donderdag liep juf Winke mee en op vrijdag was juf Corina bij de pauze om eten en drinken te geven en we kregen snoep van juf Corina. Iedereen kreeg snoep en speeltjes van klasgenoten. Er stond ook heel veel familie om kinderen te kijken en aan te moedigen. Er waren heel veel groepjes met vriendinnen. Ouders liepen ook mee met hun kinderen. Bij elke pauze kregen we ijsjes van ouders. Olafs ouders waren de leiders van de klas. Ze letten erop of er geen kinderen wegliepen of bleven hangen bij een andere klas. We gingen net als elk jaar door de giltunnel. En iedereen gilte mee. Sommige kinderen vonden dat niet zo leuk. We liepen door heel veel leuke paadjes heen. En we kregen fruit van de Plus. Na het lopen had wel iedereen een beetje last van zijn of haar benen. Op de laatste dag moesten we veel stilstaan. Er waren veel kinderen, die hun telefoon mee hadden.

Verjaardag juffen

Auteurs: Damian, Tieze en Kyan

Het begon met de verhalen van Mees en Amber en Rowan. En Per werd in de klike gegooid in het verhaal en Tes en Damian waren de verdachten. Later in de middag ging juf Chantal nog levend stratego uitleggenen daarna gingen we in 2 teams rood en groen. Team rood won alle potjes. Toen gingen we bingo doen en Bjorn was de eerste die bingo had. En en kwamen er nog een paar. Toen was het tijd om naar huis te gaan.

Sponsorloop

Auteurs: Olaf, Per, Mick en Tybe

Olaf en Per doen mee met de CitySwim en ze organiseren een sponsorloop op school. Die sponsorloop is op woensdag 20 juni. Iedereen is geld aan het ophalen. Het is voor het goede doel: "ALS". Dat is een spier- en zenuwziekte. De volwassenen sponsoren de kinderen. Er is al veel geld opgehaald. Al het geld komt bij een. Per, Olaf brengen het geld bij de professor Leonard van de Berg. Hij doet onderzoek naar het medicijn. Tijdens de sponsorloop rennen we rondjes om het veld. We hebben ongeveer 6161,93 euro opgehaald. Per en Olaf hebben de sponsorloop geopend. Het was een groot succes.
